

Een greep uit de inhoud



- 1945-1949 De geboorte van het Belgische Luchtransport
- 1950-1959 De vloot wordt uitgebreid
- 1960-1969 Boxcars en Dakota's naar Congo
- 1970-1979 Intrede van de Hercules
- 1980-1989 Humanitaire opdrachten
- 1990-1999 Afrikaanse crises
- 2000-2008 Nieuwe uitdagingen
- Bijlagen de oorlogsgeschiedenis van het vliegveld Melsbroek, de Wing vandaag, de bevelhebbers 1947-2008, de toesteltypes ...

Technische fiche & bestelinformatie

Het boek is een luxueuze uitgave, voorzien van harde kaft en stofwikkel. Het meet 215 x 280 mm, telt 208 pagina's en is overvloedig en kleurrijk geïllustreerd. Kostprijs bedraagt 39 €, maar **wie voor 1 september 2008 intekent, betaalt slechts 35 €**. Bovendien krijgt elke voorintekenaar op aanvraag een gratis ticket voor de Opendeurdag (t.w.v. 6 €) toegestuurd!

Wie het boek thuis wil ontvangen, gelieve 5 € port toe te voegen.

“Historiek 15de Wing” verschijnt op 14 september 2008 en zal die zondag tijdens de Opendeurdag op Melsbroek te verkrijgen zijn tijdens de uitbundige viering van de zestigste verjaardag van de Wing met ondermeer de aanwezigheid van oude toestellen. De voorintekenaars kunnen het werk ook zelf daar afhalen - de meeting is een bijzondere gelegenheid om de mensen en de machines van de Wing beter te leren kennen. Wenst u een gratis ticket, dan wordt u gevraagd dit te melden bij de mededelingen op de overschrijving. Bestellen gebeurt door storting van het bedrag

(+ ev. 5 € port)

op rekeningnummer 063-4145898-56 van

Flying Pencil

Erembodegem-Dorp 80

9320 Erembodegem

met vermelding: “15de Wing NL”

en eventueel “+ticket”

voor alle andere inlichtingen :

flyinpencil@telenet.be

www.flyinpencil.be

053/41 07 03 of 0497/62 75 93.

Betalingen vanuit Nederland en EU:

IBAN: BE20-0634-1458-9856

BIC: GKCCBEBB

Le livre sera aussi vendu aux mêmes conditions en version française. Veuillez noter “15 Wing FR” sur votre virement.



Falcon van het 21ste Smaldeel, geflankeerd door F-16's en Alpha Jets, 2007

15^{DE} HISTORIEK WING



Piet Claes

Een uitgave van
FlyingPencil

In de geschiedenis van de naoorlogse Belgische luchtvaart neemt de 15de Wing een wel erg bijzondere plaats in. Al zestig jaar lang opereert deze eenheid vanuit Melsbroek. Overal ter wereld waar er brandhaarden losbarsten, worden de transportbemanningen ingezet.

Het palmares van de 15de Wing is dan ook indrukwekkend. Van bij haar ontstaan verzorgden de grote toestellen de verbinding met Afrika. De Wing speelde een belangrijke rol tijdens de Congocrisis, maar ook daarna werd de band met het Zwarte Continent nooit doorgeknipt. Meermaals lagen de Belgische bemanningen, samen met de paracommando's, onder vijandelijk vuur. Maar ook bij humanitaire operaties is hun aanwezigheid instrumentaal: de Sahel, Somalië, de Tsunami - tonnen materieel en personeel werden vanuit het Brusselse vliegveld naar alle uithoeken van de wereld gevlogen.

Zandpistes of ondergegelopen vlaktes waar geen voertuig door komt - de technieken die de mannen van de 15de Wing ontwikkelden om voedselvoorraden te droppen, hebben internationale bewondering afgedwongen. Maar vandaag vliegen de bemanningen, kogelvrije vesten dragend, naar onherbergzame streken waar ze steun verlenen in een wereld in volle evolutie.

Auteur erekolonel Piet Claes, zelf een op rust gestelde luchtmachtpiloot, werkte vele jaren aan deze studie. Dit boek geeft een duidelijk overzicht van ononderbroken inzet. Tevens krijgt men de achtergrond van het vertrouwd beeld dat al zestig jaar ons luchtruim beheerst: de Flying Boxcar en de Hercules, maar ook heel wat andere machines worden op een nooit geziene manier geïllustreerd met verhalen en afbeeldingen, afkomstig uit de herinneringen en albums van de vliegeniers en het grondpersoneel die samen een unieke geschiedenis schreven.



C-130 onder mortieruur te Kigali, 1994

