

De auteurs

Walter Major (Veurne 29 maart 1937) was leraar talen aan het K.T.A. I van Oostende. In 1975 behaalde hij het vliegbrevet. Hij is een gedreven luchtpostverzamelaar, Belgisch nationaal commissaris voor aërofilatelie, ondervoorzitter van de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring "De Plate" en voorzitter/stichter van de Stoma Club van Oostende. Hij publiceerde talrijke werken en artikels over de Belgische luchtpost en de Belgische luchtvaartgeschiedenis. In 1993 schreef Walter Major de "Geschiedenis van het vliegveld te Stene/Oostende 1920-1945", gebaseerd op historische documenten en ooggetuigenverklaringen.

Norbert Vanthomme (Oostende 11 juni 1937 - Jabbeke 4 juni 2005) was leraar Nederlands aan het K.T.A. I te Oostende. Hij behaalde eveneens zijn vliegbrevet. Net voor zijn overlijden verscheen in eigen beheer het ondertussen tot standaardwerk bevorderde "De Gedenkwaardige Belegering van Oostende : 1601 - 1604". Beide auteurs gaven jarenlang, samen met journalist/illustrator Wilfried Roels, het "Cahier voor Luchtvaartgeschiedenis" uit.

Bestelinformatie

"Vleugels boven Oostende" is een luxueuze uitgave, voorzien van harde kaft en stofwikkel. Het boek meet 215 x 280 mm, telt 240 pagina's en is rijkelijk geïllustreerd.

Kostprijs bedraagt 34 €, maar
wie voor 9 juni 2009 intekent, betaalt slechts 30 €.
Wie het boek thuis wil ontvangen, gelieve 5 € port toe te voegen. Bestellen gebeurt door storting van het bedrag (+ ev. 5 € port) op rekeningnummer 063-4145898-56 van

Flying Pencil

Erembodegem-Dorp 80

9320 Erembodegem

met vermelding : "Oostende"

voor alle andere inlichtingen :

info@flyingpencil.be - www.flyingpencil.be

053/41 07 03 of 0497/62 75 93.

Betalingen vanuit Nederland en EU:

IBAN: BE20-0634-1458-9856 - BIC: GKCCBEBB

Vleugels boven Oostende

Walter Major - Norbert Vanthomme



Een uitgave van

FlyingPencil



illustratie cover boek : "De Drakendoder"
de Belgische legendarische piloot Willy Coppens haalt
boven Oostende een Duitse observatieballon neer.
Een aquarel van Wilfried Roels.



Vleugels boven Oostende 1909-1919

Al honderd jaar wordt er boven de Koningin der Badsteden gevlogen. Het uitgestrekte strand was tijdens de Belle Epoque een uitgelezen plaats waar *aviateurs* als Olieslagers, Paulhan en Crombez hun kunsten vertoonden, stevast toegejuicht door het talrijk opgekomen publiek. Deze manifestaties leverden een wezenlijke bijdrage tot de ontwikkeling van de luchtvaart in Europa.

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kreeg Oostende een heel andere rol toebedeeld. In 1914 was het de verzamelplaats van de prille militaire luchtvaart - de Belgische én Britse luchtstrijdkrachten verzamelden zich op de Wellingtonrenbaan. Maar de Duitse bezetter zorgde ervoor dat Oostende een steunpunt werd in de verdediging van het Keizerrijk. Vier jaar lang was de stad het doelwit van luchtschepen en bommenwerpers, wat dan weer leidde tot bittere luchtgevechten.

Om het eeuwfeest van de luchtvaart te herdenken verschijnt op 14 juni 2009 "Vleugels boven Oostende" - een heerlijk kijk- en leesboek waarin elke Oostendenaar en luchtvaartliefhebber zijn gading zal vinden.



Een greep uit de inhoud :

- Henri Farman komt naar Oostende (1908)
- De *Aéro Club d'Ostende et du Littoral* (1909)
- Louis Paulhan verovert de prijs van 25.000 goudfrank (1909)
- Jan Olieslagers en Hélène Dutrieux, helden aan de kust (1910)
- De drieste droom van plaatselijke vliegtuigbouwers (1910)
- Graaf d'Hespel en Henri Crombez *evolueren* boven het strand (1911)
- *La Société Internationale d'Aviation d'Ostende* (1912)
- Militaire piloten vliegen naar de kust (1913)
- Promotievluchten Gent - Oostende door H. Crombez (1913)
- De eerste maanden van de Grote Oorlog (1914)
- De *Marine Feldflieger Abteilung I* en II
- De eerste bommen op Londen
- De Zeppelin L-12 te Oostende
- De oprichting van *See-Flughafen Flandern II* (1917)
- De bevrijding van Oostende (1918)
- Is er toekomst in de luchtvaart voor Oostende? (1919)

Expositie te Oostende

In het kader van het luchtvaarteeuwfeest en de publicatie van dit boek vindt in het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum (VLOC) een expositie plaats. Iedereen is welkom op de opening op 13 juni, en het symposium dat dezelfde dag plaatsvindt.

De tentoonstelling loopt tot 17 juni

Nieuwpoortsesteenweg 945c, 8400 Oostende,
telkens van 10 tot 12 en van 14 tot 17.30 u.

Voor meer info :

www.eeuwfeesluchtvaartvlaanderen.be



Met de steun van

- Nationaal Comité voor de Eeuwfeest van de Luchtvaart in Vlaanderen
- Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum (VLOC)
- Regionaal Platform Luchthaven Oostende (REPLO)
- Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit, afdeling luchthavenbeleid
- VZW Belgian Aviation History Association (BAHA)

